

Wie de afgelopen weken in een studentenstad passeerde, zag daar ongetwijfeld menig student sleuren met beddengoed, stoelen en bureaus om zijn of haar kot in te richten. Almaar vaker trekken studenten bij elkaar in. Want een gedeeld dak boven het hoofd scheelt niet alleen een serieuze hap in de portemonnee van ma en pa, het is ook gewoon plezier.

JOKE VAN CAESBROECK

KOT DELEN meer fun,

Angelo Van Hulle (18)
en Fee Gevaert (19)



525 euro
per maand

«Onze was? Die doen wij gewoon zelf!»

Fee: «We zijn nog heel jong, maar we wilden toch al heel graag samen op kot. Angelo en ik komen beiden uit een moeilijke thuissituatie. Deze studio in de buurt van onze beider scholen, was een goeie oplossing. Angelo's school ligt in onze straat en ook ik moet helemaal niet ver naar de campus. En het is natuurlijk ook een pak goedkoper om samen iets te huren. We betalen voor deze studio 525 euro per maand.»

Angelo: «Wij leven dan ook op dit kot, intussen al een maand. Andere studenten vertoeven in het weekend vaak thuis, bij hun ouders. Wij gaan wel eens op bezoek af en toe, maar slapen doen we altijd hier. We zitten dus niet zomaar op kot, we wonen eigenlijk samen. Ook onze was gaan we niet bij onze ouders brengen op vrijdagavond, we doen het allemaal zelf.»

We leven in één grote ruimte, waarin ons bed centraal staat, en hebben een woonkamer, keukentje en badkamer apart



Fee: «We hebben er nu een eerste maand opzitten en het bevalt ons allebei heel goed! We leven in één grote ruimte, waarin ons bed centraal staat en hebben een woonkamer, keukentje en een badkamer apart. Toch hebben we helemaal niet het gevoel dat we op elkaars lip leven. We hebben een drie meter lang bureau en aan mijn kant hangen al mijn juweeltjes op. Op onze nachtkastjes staat aan ieders kant een kinderfoto. Dus wie die hier binnenkomt, weet eigenlijk altijd wie waar studeert en wie waar slaapt.» (lacht)

Angelo: «We wonen in een gebouw met nog honderd andere studenten en hebben we al ontzettend veel nieuwe vrienden gemaakt. Heel tof! Elke verdieping heeft een soort ge-

- zijn al twee jaar een koppel
- delen een kot in Brugge
- betalen 525 euro huur per maand
- Fee gaat naar het tweede jaar Sociaal Werk, Angelo volgt het zevende specialisatiejaar Bouw

meenschappelijke relaxruimte, waar een tv staat en een kickertafel en waar je gezellig kan samenkomen met andere studenten. Elke avond staat hier wel iemand aan de deur die vraagt of we een spelletje willen spelen of om gewoon wat te chillen voor de tv. We zijn eigenlijk bijna nooit helemaal alleen met ons tweetjes.» (lacht)

Fee: «Zoals elk koppel hebben ook wij af en toe wel eens een discussie. Gelukkig kunnen we heel goed met elkaar praten. Gewoon zeggen wat er op je lever ligt en het uitpraten. En elkaar wat ruimte geven. Elkaar eventjes gewoon met rust laten. Dat mag soms toch ook wel eens, hé? (lacht) Maar wij zijn eigenlijk goed op elkaar ingespeeld. Poetsen bijvoorbeeld, dat doen we gewoon automatisch, zonder er afspraken over te maken.»

Angelo: «Fee was vroeger nochtans een sloddervos, maar sinds we hier samenwonen zorgen we er altijd voor dat onze kamer er netjes bij ligt. Ik vind het geen fijn idee dat er her en der was rondslingert als er iemand onverwachts aanklopt.» (lacht)

Fee: «Koken, dat is dan weer helemaal mijn ding. Ik doe het gewoon enorm graag. Af en toe mag dat ook eens iets speciaals zijn, ik hou wel van een lekker experimentje in de keuken! Ik denk er zelfs aan om dit jaar een kookcursus te volgen, naast de lessen. We zullen nog moeten oppletten dat we elkaar nog te zien krijgen!»

Gilke (20),
Jolien (20) en
Sara (17) Haazen

«Thuis kropen we ook bijna altijd in



500 euro
per maand

- zijn zussen (Gilke en Jolien zijn een tweeling)
- delen het eerste semester een kot in Mechelen
- betalen 500 euro huur per maand (plus 62,50 euro per persoon extra kosten)
- volgen alle drie een lerarenopleiding: Gilke studeert voor leerkracht lager onderwijs (3de jaar), Jolien studeert voor leerkracht secundair onderwijs (wiskunde en fysica, 3de jaar) en Sara start aan de studies leerkracht secundair onderwijs (wiskunde en fysica, 1ste jaar)

minder huur

elkaars bed»

Gilke: «Het is de eerste keer dat we op kot gaan en we vinden het super om dat met ons drietjes te kunnen doen. Jolien en Sara zijn het al gewoon om samen te wonen, zij deelden in het middelbaar een kamer op internaat, voor mij zal het in het begin dus wat zoeken zijn.»

Jolien: «We huren een studio die bestaat uit één grote ruimte, alleen de badkamer is apart. Wel geven we onze jongste zus Sara het grootste bureau, als aanmoediging om goed te starten (lacht). Gilke en ik zullen aan een kleiner tafeltje studeren dat ook als eettafel gebruikt wordt. Samen studeren wordt wel even wennen, samen slapen daarentegen zijn we gewoon. Thuis hadden we elk onze eigen slaapkamer, en toch kropen we bijna altijd samen!»

Sara: «Ik ben soms lui en als ik thuis merkte dat m'n bed niet opgemaakt was, kroop ik gewoon bij Jolien (lacht). Hier op kot zal ik samen met Jolien onder in het stapelbed liggen, Gilke boven.»

Gilke: «Zowel Jolien als Sara zaten sinds het tweede middelbaar op internaat, omdat ze voor de topsport-school kozen. Ik bleef thuis achter bij m'n ouders en broer. De echte zussendingen heb ik dus vaak moeten missen vroeger. Nu we met ons drietjes samen op kot gaan, hoop ik die zussentijd in te halen.»

Jolien: «Plezier zullen we zeker hebben! Onlangs reden we met ons drietjes in de auto naar ons kot en zaten we als drie zotte grieten luid mee te zingen met de radio. Ik zie dat nog wel eens gebeuren aan de afwas ook!»



Dit kot voor ons drieën bestaat uit één grote ruimte. Alleen de badkamer is apart

Sara: «Al komt er sowieso wel eens ruzie van. Ik doe alles op het gemakje, Jolien en Gilke willen alles zo snel mogelijk afwerken, waardoor ze soms nogal zenuwachtig worden in mijn plaats. Dat leidt wel eens tot spanningen natuurlijk, maar lang duurt dat niet hoor.»

Gilke: «Ja, wij zijn wel verschillend. Ik heb een eigen willetje. Jolien is soms wat bazig. En Sara, zij is een uitsteller.» (lacht)

Jolien: «Bazig! Ja, misschien wel, maar ik ben dan ook de oudste. Gilke en ik schelen maar twee minuten, maar ik voel dat toch (lacht). Ik neem automatisch een beetje de verantwoordelijkheid op.»

Gilke: «In de drie keer dat we al op kot zijn geweest om het in te richten, heeft Jolien al minstens evenveel keer gestofzuigd! Poetsen wordt dus haar ding. We hebben de stofzuiger nu wel ingeruild voor een Swiffer, zodat ze haar gang kan gaan zonder de burens en ons te storen.»

Jolien: «Gilke, jij hebt toch nog kookcursussen gevolgd? Sara en ik zullen jou in de potten laten roeren!»

Gilke: «Voor Jolien en mij wordt het samenwonen ook een goeie oefening, want vanaf het tweede semester trekken we met ons tweetjes naar Noorwegen, op Erasmus. En ook daar zullen we samen een kot delen. Nu we hier in Mechelen al op kot zitten, zullen we al wat meer op elkaar ingespeeld zijn.»

Itza Vervaeet (19) en Liza Tollenaere (19)



«Samen op reis gaan was een goede test»

Liza: «Voor mij is het de eerste keer dat ik op kot zit. Ik ga nu naar m'n tweede jaar Geschiedenis, maar mijn ouders wilden liever dat ik het eerste jaar thuis bleef wonen. Waren de resultaten goed, dan mocht ik dit jaar op kot. En voilà! Ik ben heel blij dat ik dit samen met Itza kan doen, alleen zou ik het niet zien zitten.»

Itza: «Ik ook niet. Ik zat vorig jaar wél al op kot, ook met vrienden, in een huisje. Het oorspronkelijke idee was om dit jaar met vier vriendinnen een nieuw huis te huren, maar uiteindelijk is het er niet van gekomen en hebben wij met ons tweetjes iets gezocht. Het is ook een pak gemakkelijker om een studiootje of appartement te vinden voor twee studenten, want als je met méér bent zijn de opties veel beperkter.»

Liza: «Wij betalen voor deze studio met woonkamer, twee slaapkamers, badkamer en keuken 425 euro, alles inclusief. Deel dat door twee, en dan valt dat supergoed mee. Voor dat bedrag kan je haast niet alleen op kot gaan en doe je dat toch, dan zit je in zo'n kamertje van 10 vierkante meter. Ik zou daar gek van worden! Ik denk ook niet dat ik alleen op kot zou willen zitten. Uiteindelijk ben je het gewend om bijvoorbeeld thuis samen met het gezin aan tafel te zitten. Alleen eten, dat is toch echt niet gezellig?»

Itza: «Een belangrijke voorwaarde was wel dat we elk onze eigen slaapkamer hebben, die we ook kunnen afsluiten. We zijn dan wel supergoeie vriendinnen, privacy vinden we allebei heel belangrijk. Op dit moment zijn we beiden single, maar stel je voor dat we een lief hebben, dan moeten die deuren toch kunnen sluiten, hé? (lacht) Ik heb de grootste slaapkamer gekregen omdat er voltapijt ligt en Liza daar allergisch voor is. Ik heb dus een beetje geluk gehad!»

Liza: «Als compensatie staat mijn bureau in de woonkamer. Je moet elkaar ook goed kennen om dit te kunnen doen, vind ik. Itza en ik zijn al close van in het derde middelbaar. We zijn goed op elkaar ingespeeld, en dat is toch nodig. Ik zou niet met eender wie een kot willen en kunnen

- zijn beste vriendinnen
- delen een kot in Gent
- betalen 425 euro huur per maand
- Itza start in het tweede jaar Kunstwetenschappen, Liza in het tweede jaar Geschiedenis

delen. Want samen onder één dak wonen is niet elke dag rozengeur en maneschijn, er kunnen wel eens kleine ergernissen opduiken. En op dat moment is het goed dat we dat gewoon tegen elkaar kunnen zeggen, zonder dat het een effect heeft op onze vriendschap.»

Wij huren een studio met een woonkamer, twee slaapkamers, badkamer en keuken



Itza: «We zijn ook al een keer samen op reis geweest, en dat is eigenlijk een goeie test want ook dan brengen we een langere tijd samen door. Omdat we elk een andere richting volgen aan de universiteit, zullen we elkaar overdag ook bijna niet zien. Maar dan 's avonds thuiskomen en gezellig bijkletsen, dat is toch zalig?»

Liza: «We hebben ook veel gemeenschappelijke vrienden. We zitten hier nu amper een week en hebben ons eerste kotfeestje al achter de rug!» (lacht)

Liza: «We hebben nog geen concrete afspraken gemaakt, maar we zijn dat wel van plan. Wie kookt, wie doet de boodschappen, wie kuist...»

Itza: «Zeg, Liza, hebben wij eigenlijk al een dweil in huis?»

En wat vinden zij van het hogere inschrijvingsgeld

Het inschrijvingsgeld aan hogescholen en universiteiten zal voortaan 900 à 950 euro bedragen in plaats van de 619 euro die studenten vandaag betalen. Dat mag dan wel minder zijn dan de 1.100 euro waarvan eerder sprake was, het blijft een forse stijging. «Zoon of dochter ook nog eens op kot laten gaan, wordt zo voor heel wat ouders onbetaalbaar», reageren onze 'samenkotters'.

«Rijken worden rijker, armen armer»



Fee: «Heel eerlijk: ik vind die verhoging van het inschrijvingsgeld ronduit belachelijk. Jongeren horen voortdurend hoe belangrijk studeren is, hoe hard ze een diploma nodig hebben. En dan laten ze studenten of hun ouders bijna 1.000 euro

betalen om één jaar lessen te mogen volgen? De logica is toch helemaal zoek?»

Angelo: «Het gevolg zal zijn dat heel wat jongeren niet meer zullen kunnen studeren. Ja, er bestaan beurzen. Maar je ouders moeten al héél weinig verdienen voordat je als student kans maakt op zo'n beurs. En op kot gaan, dat kan je dan helemaal vergeten.»

Fee: «Het is een schoolvoorbeeld van het Mattheuseffect. De rijken zullen hun kinderen kunnen laten voortstuderen, de armere mensen niet. En die laatsten geraken zo niet uit de armoede. Dat de overheid die vicieuze cirkel aanmoedigt, dat kan er bij mij écht niet in.»

«Simpel kamertje wordt pure luxe»



Gilke: «Die verhoging maakt het voor heel wat studenten moeilijker of zelfs onmogelijk om ook nog op kot te gaan. Wij hebben het geluk — en dat beseffen we maar al te goed — dat onze ouders dat kunnen betalen.»

Jolien: «Ik ben van plan om na deze studies nog verder te studeren. Dat heb ik thuis al eens voorgelegd en gelukkig steunt mama me volledig. Want het is een dure zaak. We zullen wel creatief moeten zijn met extra kosten. Een kot wordt dan misschien vervangen door een tweede wagen, om zelfstandig te kunnen pendelen.»

Gilke: «Ik zal niet meer voortstuderen, ik wil graag zo snel mogelijk met m'n lief gaan samenwonen en een gezin stichten. De financiële zorgen van het studeren zullen dus niet meer voor mij zijn. Maar ik zou het zonde vinden dat mijn zussen en alle andere studenten omwille van geld niet meer kunnen studeren. Wij kunnen de kosten nu beperken omdat we met z'n drietjes zijn, niet te veel schelen qua leeftijd én in dezelfde stad studeren. Maar voor heel wat mensen wordt zelfs een simpele kamer die niet te ver van de campus ligt een luxe.»

«Waarom het geld halen in het onderwijs»



Itza: «Ik snap wel dat we moeten besparen in deze tijden, maar waarom in het hoger onderwijs? En dan ook nog eens het inschrijvingsgeld optrekken? Ik vind dat men beter elders het geld zou gaan halen.»

Liza: «Ik vind het vooral jammer dat niet iedereen gelijke kansen krijgt. Sowieso al niet, maar door 950 euro te vragen voor een jaar hogere studies, zal die ongelijkheid nog groter worden.»

Itza: «Ik vrees dat verstandige jongeren misschien de kans zullen mislopen om verder te studeren. Dan evolueren we naar een samenleving waarin alleen de midden- en hogere klasse kan studeren. Of het een effect zal hebben op het aantal kotstudenten, betwijfel ik. Een kot is nu al een luxe, bovendien heb je goedkopere opties als homes en pedas.»